

Zuid-Israël (Juda) veroverd door Nebukadnezar, volk in ballingschap naar Babel: 586 v.C.  
 Terugkeer uit de ballingschap in Babel in 3 fasen (zie onder). Groot deel Israëlieten blijft in Babel wonen.

<p>1<sup>e</sup> terugkeer o.l.v. Zerubbabel  <i>ca. 50.000 mensen</i></p> <p>Bijbelboek: Ezra 1-6</p> <p>539 v.C.</p> <p><u>koning</u>: Cyrus (Kores) en Darius</p> <p>Profeten: Haggai en Zacharia</p>	<p>2<sup>e</sup> terugkeer o.l.v. Ezra  <i>ca. 2000 mensen</i></p> <p>Bijbelboek: Ezra 7-12</p> <p>458 v.C.</p> <p>Koning: Artaxerxes</p>	<p>3<sup>e</sup> terugkeer o.l.v. Nehemia  <i>kleine groep</i></p> <p>Bijbelboek: Nehemia 1-13</p> <p>445 v.C.</p> <p>Koning: Artaxerxes</p> <p>Profet: Maleachi</p>
<p><u>Esther</u>  <i>in Babel gebleven</i></p> <p>Bijbelboek: Esther</p> <p>486 – 465 v.C.</p> <p><u>koning</u> Ahasveros (Xerxes I)</p>		

## OUDE KERK RIJSWIJK



Zondag 31 mei 2026 om 10.00 uur

**Voorganger: pastor Maaike Bal**

Cantor-organist: Henny Heikens  
 m.m.v. Annette Sonnenberg, mezzo-sopraan

er is crèche en kindernevendienst

Orgelspel

Welkom en mededelingen

Intochtslied (*staande*): Psalm 121: 1 en 4 'Ik sla mijn ogen op..'

Bemoediging en groet:

- v. Onze hulp is de naam van de Heer
- g. die hemel en aarde gemaakt heeft,
- v. die trouw houdt tot in eeuwigheid
- g. en niet laat varen het werk van Zijn handen.
- v. Genade zij u en vrede van God, onze Vader  
en van de Heer Jezus Christus.
- g. Amen

*De gemeente gaat weer zitten*

Kyriegebed

Glorialied: 405:1, 3 en 4 'Heilig, heilig heilig!'

Kindermoment en lied '*God kent jou vanaf het begin*' uit het bundeltje; hierna gaan de kinderen naar de kindernevendienst.

Gebed bij de opening van de Schrift

Eerste lezing: Esther 4

Lied: 906:1, 3 en 4 'God is tegenwoordig'

Tweede lezing: Johannes 15: 9-13

Lied: 139b 'Heer, U doorgrondt en kent mij'

Overdenking

Aria uit de Pinkstercantate 'O ewiges Feuer,  
o Ursprung der Liebe', BWV 34

Wohl euch, ihr auserwählten Seelen,  
die Gott zur Wohnung ausersehn.  
Wer kann ein größer Heil erwählen?  
Wer kann des Segens Menge zählen?  
Und dieses ist vom Herrn geschehn.

[Gelukkig zijn jullie, uitverkoren zielen, die God als woning  
heeft uitgezocht.

Wie kan een groter heil kiezen? Wie kan de hoeveelheid  
zegen tellen? En dit heeft de Heer gedaan.]

Dankgebed, voorbeden, stil gebed, Onze Vader

Aankondiging van de collecten, gebed over de gaven en  
de collecten

Slotlied (*staande*): 'k stel mijn vertrouwen op de Heer  
mijn God.'

'k Stel mijn vertrouwen op de Heer, mijn God.  
Want in zijn hand ligt heel mijn levenslot.  
Hem heb ik lief, zijn vrede woont in mij.  
'k Zie naar Hem op en 'k weet: Hij is mij steeds  
nabij.

Zegen

Wij groeten elkaar

Orgelspel