

Protestantse Kerk Rijswijk- Nieuwe Kerk
Liturgie Pasen 20 april 2025
Ds. Sifra Baayen
m.m.v. de Cantorij van de Nieuwe Kerk o.l.v.:
Cantor-organist Philip Meijer

Orgel: preludium

Mededelingen door de ouderling van dienst.

De kaarsen worden aangestoken door de diaken:

De ouderling spreekt de tekst:

“Licht van de wereld, kom in ons hart.”

Stilte

Intochtslied: Lied 632: 1, 2 (cant.) en 3 ‘Dit is de dag die de Heer heeft gemaakt en gegeven’

Groet en bemoediging

Vg: Onze hulp is in de naam van de Heer,

Allen: die hemel en aarde geschapen heeft.

Vg: Hij die alles maakte

Allen: laat niet los wat hij begon.

Vg: Genade en vrede van God de Vader,
Jezus Christus, onze opgestane Heer.
Hij is onder ons gekomen.

Allen: Amen

Drempelgebed

Vg: Almachtige God,

Allen: voor u liggen alle harten open,

Vg: alle verlangens zijn U bekend

Allen: en geen geheim is voor u verborgen.

Vg: Vergeef ons wat wij misdeden,

Allen: en wat voor goeds wij nalieten.

Vg: Zuiver de overwegingen van ons hart

Allen: door de ingeving van de heilige Geest,

Vg: zodat wij U van harte liefhebben

Allen: en grootmaken uw heilige Naam.

Lied 642: 1, 2 (cantorij) en 8 ‘Ik zeg het allen, dat Hij leeft’

kyriegebed afgesloten met:



Loflied: Lied 650: 1, 2 (cantorij) en 3 'De aarde is vervuld'

DIENST VAN HET WOORD

Gebed om de Heilige Geest

Eerste lezing Kolossenzen 3:1 - 4

Lied 645: 1, 4 (cantorij) en 6 'Zing ten hemel toe'

Tweede lezing: Johannes 20:1 - 18

Acclamatie: Lied 339a

Uitleg en verkondiging

DIENST VAN HET ANTWOORD

Lied 623: 1 (cant.), 2 (allen), 4 (cant.) en 6 (allen) 'O hart spring op vol vreugde'

Inzameling van de gaven

Toelichting (Inzameling digitaal en na afloop in zakken bij de uitgang)

Dankgebed bij de gaven

Dankgebed en voorbeden, stil, gebed, Onze Vader

Slotlied, Lied 624: 1 – 3 'Christus onze Heer verrees'

Zegen

Allen:



Orgel: Postludium