

## MAALTIJD VAN DE HEER

**Gezongen gloria en alleluja** (lied 338 b)

**Lezing van het opstandingsevangelie: Lucas 24: 1-11**

**Herhaling gezongen gloria en alleluja** (lied 338 b)

**De vredegroet;** wij wensen elkaar 'de vrede van Christus'

### **Eucharistisch gebed**

V: Vrede met u allen!

**G: Vrede ook met u!**

V: De harten omhoog

**G: Wij heffen ze op tot de Heer.**

V: Laten wij danken de Heer, onze God.

**G: Het past ons de Heer te danken.**

V: Ja, waarlijk, het past ons, o Heer U te danken...

..... en zingen vol vreugde U toe:

**lied 405:1** 'Heilig, heilig, heilig'

Tezamen met alle hemelse machten.....  
.....en de beker der dankzegging die wij zegenen,  
de gemeenschap met het bloed van Christus. Amen

### **Delen van brood en wijn (lopend)**

**Dankgebed** ..... door Christus onze Heer, gem: Amen

**Slotlied:** lied 642: 1, 4, 5, 6, 8 'Ik zeg het allen dat Hij leeft'

### **Zegen**

**Wij wensen elkaar een gezegend Pasen!**

### **Orgelspel**

## OUDE KERK RIJSWIJK



**19 april 2025 om 21.30 uur**  
**Paasnacht**

**Voorganger:** ds. Rob van Essen

Cantor-organist: Henny Heikens

*de liturgische kleur is wit*

Er is rust in de kerk, er klinkt geen klokgelui, de kerk is half verlicht.  
Bij binnenkomst in het koor krijgt iedereen een liturgieboekje en een klein kaarsje aangereikt.

### Lied van de wachters, lied 594:

*Wanneer het nieuwe licht wordt binnengedragen zingt de voorganger luid 'Licht van Christus'.*

**Allen antwoorden: 'Heer wij danken U',**  
*driemaal, steeds een halve toon hoger:*



Eén of meer kaarsjes worden aangestoken aan de paaskaars.  
Met onze kleine kaarsjes geven we het nieuwe licht van Pasen aan elkaar door, terwijl we zingen:

### Hymne van het Licht: lied 600 1 -5 'Licht, ontloken aan het donker'

#### Lof van het Licht

Vg De Heer zij met u

Gem DE HEER ZAL U BEWAREN

Vg Verheft uw harten

Gem WIJ ZIJN MET ONS HART BIJ DE HEER

Vg Brengen wij dank aan de Heer onze God

Gem HIJ IS ONZE DANKBAARHEID WAARDIG

Vg Het is goed, Levende God om uw Naam hoog te houden.....

.....  
*Aanvaard zo ook ons loflied op het Licht dat nieuw voor ons schijnt:  
Christus, de Verrezenen Gem AMEN*

### Gebedslied voor de opening van de Schrift: lied 632: 3

*'Nu zend Uw Geest, als een vuur'*

*De lichten in de kerk gaan aan; wij doven onze kaarsjes*

### Schriftlezingen

1<sup>e</sup> Lezing: Genesis 1 - 2: 3

**Zingen: Lied 162:1** 'In het begin lag de aarde verloren'

2<sup>e</sup> Lezing: Genesis 22 1-18

**Zingen: Lied 610: 1, 4** 'Zo dor en doods'

3<sup>e</sup> Lezing: Exodus hfdst 14: 15 - 31 en hfdst 15 - 1

**Zingen: Lied 350: 4, 5** 'Wij staan geschreven in zijn hand'

4<sup>e</sup> Lezing: Sefanja 3: 12-20

**Zingen: Lied 176: 4** 'Rondom de muur wordt ieder uur'

**Lied van de opstanding lied 608: 1, 2, 3** 'de Steppe zal bloeien'

### DOOPGEDACHTENIS

#### Gebed over het nieuwe licht en het nieuwe water

**(Belijdenis-)lied**, lied 356: 1, 3, 6, 7

'O God die uit het water'

#### Vernieuwing doopgelofte

*Ieder kan een waterkruisje maken met water uit het doopvont .*

*Ondertussen zingen we **lied 598 'Als alles duister is'***