

Team van pastores in Rijswijk:

ds. Sifra Baayen, sifrabaayen@pgrijswijk.nl

Maaïke Bal-Plomp, pastoraal medewerker
maaikebal@pgrijswijk.nl

Historische noot bij het lijdensverhaal van Johannes:

Het lijdensverhaal van Johannes heeft de eeuwen door een grote rol gespeeld in het antisemitisme en in het geweld tegen joden.

We moeten echter de rol van het joodse volk bij Johannes zien in het licht van de tweede eeuw na Christus.

De Christenen scheidden zich (toen pas) af van de Joden waardoor Johannes een polemische toon heeft tegenover het Joodse volk.

Laten we in herinnering houden dat Jezus een Joodse man was en dat het de Romeinen waren die Jezus kruisigden.

OUDE KERK RIJSWIJK



18 april 2025 19.30 uur
Goede Vrijdag

Voorganger: ds. Mirjam Röhling

Cantor-organist: Henny Heikens
m.m.v. de cantorij

Er is rust bij binnenkomst, geen welkom, geen klokgelui

Gebed

Lied 561: 1 - 5 'O liefde die verborgen zijt'

Lezing: Psalm 22: 1-25 (Vrije vertaling van Huub Oosterhuis)

Cantorij:

Das Leiden unsers Herren Jesu Christi, wie uns das beschreibt der heilige Evangeliste Johannes. (Heinrich Schütz)

Lezing: Johannes 18: 1 – 18

Gezang 587: 1, 2 : ' Licht voor de wereld'

Gebed

Lezing: Johannes 18: 19 – 40

Gezang: 587: 3 'Hemelse koning, door God uitgekozen'

Gebed

Lezing: Johannes 19: 1 – 16a

Gezang 587: 4 'Hier is God zelf, ontdaan van alle glorie'

Gebed

Lezing: Johannes 19: 16b – 24

Cantorij:

Ach, treuer Heiland Jesu Christ,
dein Lieb nicht aus zusprechen ist,
die dich dahin bezwungen hat,
daß du um meine Missetat erlitten hast so große Not,
ja auch des Kreuzes schmälchen Tod:
lass mich dein Marter, Angst und Pein
ein Trost in allen Nöten sein,
hilf, daß ich fort die Sünde meid,
geduldig sei in Kreuz und leid
und dir für solch Barmherzigkeit
hie und dort dank in Ewigkeit. (Melchior Franck)

Gebed

Lezing: Johannes 19: 25 - 30

Moment van stilte

Cantorij:

O hilf, Christe, Gottes Sohn, durch dein bitter Leiden,
dass wir, dir stets untertan, all Untugend meiden;
deinen Tod und sein Ursach fruchtbarlich bedenken,
dafür, wiewohl arm und schwach, dir Dankopfer
schenken! (Heinrich Schütz)

Slotgebed, eindigend in het 'Onze Vader'

Lied 590: 1, 2, 5 'Nu valt de nacht'

Wij verlaten de kerk in alle rust.

Wie wil kan nog een tijdje in de stilte blijven zitten