

OUDE KERK RIJSWIJK

lied 442 vers 1 en 2 'Toen Jezus in zijn uur gekomen was'
(Verzameld Liedboek)

1. Toen Je-zus in zijn uur ge-ko-men was
om de-ze we-reld te ver-la - ten,
heeft hij ten ein - de toe ons lief-ge - had.
De veel-ge - lief - de zoon van God de Va - der
wordt een slaaf die on - ze voe-ten wast,
wordt een slaaf die on - ze voeten wast.

Couplet 2

Toen Jezus met zijn vrienden maaltijd hield,
nam hij het brood, nam hij de beker.
Hij heeft zijn leven aan ons uitgedeeld,
zijn bloed voor deze wereld prijsgegeven -
teken van de geest die hem bezielt,
teken van de geest die hem bezielt.



17 april 2025 19.30 uur
Witte Donderdag

Voorganger: ds. Pieter Lugtigheid

Cantor-organist: Henny Heikens

De liturgische kleur is wit

Orgelspel

Welkom

Zingen: (*staande*) lied 228 'Gezegend ben jij' in wisselzang:
vg: regels 1 en 3, gem: regels 2 en 4

Bemoediging en groet:

v. Onze hulp is de naam van de Heer
g. die hemel en aarde gemaakt heeft,
v. die trouw houdt tot in eeuwigheid
g. en niet laat varen het werk van Zijn handen.
v. Genade zij u en vrede van God, onze Vader
en van de Heer Jezus Christus.
g. Amen

De gemeente gaat weer zitten

Kyrië

Zingen: lied 305: 1, 2, 3 'Alle eer en alle glorie'

Gebed van de dag

Eerste lezing: Exodus 12: 15-20

Zingen: psalm 116: 1, 2 en 3 'God heb ik lief, want die getrouwe Heer'

Tweede lezing: Johannes 13: 1-15 (NBG 51)

Zingen: lied 442: 1, 2 'Toen Jezus in zijn uur gekomen was'
(Verzameld Liedboek) zie *achterzijde*

Overdenking

Maaltijd van de Heer (lopend Avondmaal)

Tafelgebed... onderbroken door lied 405 'Heilig, heilig, heilig! Heer, God almachtig'

Delen van brood en wijn

Ondertussen zingen we lied 568a 'Ubi Caritas' (aantal malen herhalen)

Dankgebed

Slotlied: Liedboek 569: 1, 2, 3, 4 'Toen Jezus wist: nu is gekomen'

Slotlezing: Matteüs 26 vers 29, 30

'Ik zeg jullie: vanaf nu zal Ik niet meer van de vrucht van de wijnstok drinken, tot de dag dat Ik er met jullie opnieuw van zal drinken in het koninkrijk van mijn Vader. Nadat ze de lofzang hadden gezongen, vertrokken zij naar de Olijfberg.

Een lege, stille kerk...

*Paaskaars, bijbel, antependium, bloemen, avondmaalsgerei e.d. worden de kerk uitgedragen – als uitdrukking van Christus' gang naar de Olijfberg – om ruimte te maken voor de viering van de Goede Vrijdag.
Na terugkomst van de dragers verlaten wij de kerk in alle rust.*

