

I will sing new songs (Psalm 145:1-7 & 144:9)

I will sing new songs of gladness,
I will sing Jehovah's praises
upon a ten-string psaltery.
Ev'ry day will I extol Thee
and will bless Thy Holy Name,
I will bless Thy Holy Name.
Great is God and great His mercy.
Who shall tell of all His greatness ?
Who shall His pow'r declare ?
My song shall be of praise and honor,
and of Thy glorious acts.
They works are wonderful,
past our knowing.
Yeah, men shall tell of Thy great kindness
and of They wond'rous might,
and my voice shall proclaim aloud Thy Glory

God is my shepherd (Psalm 23 1-4)

De Heer is mijn herder,
het ontbreekt mij aan niets.
Hij laat mij rusten in groene weiden
en voert mij naar vredig water,
Hij geeft mij nieuwe kracht
en leidt mij langs veilige paden
tot eer van zijn naam.
Al gaat mijn weg
door een donker dal,
Ik vrees geen gevaar,
want U bent bij mij,
Uw stok en Uw staf,
zij geven mij moed.

Inzameling van gaven:

Via bankrekening NL90 INGB 0669 4102 41
t.n.v. Protestantse Gemeente Rijswijk

OUDE KERK RIJSWIJK



Zondag 9 juni 2024 om 10.00 uur

Voorganger: ds. Sifra Baayen

Cantor organist: Henny Heikens
Mezzo-sopraan: Annette Sonneberg

de liturgische kleur is groen

Orgelspel

Welkom en mededelingen

Intochtslied (*staande*): psalm 42:1, 7 'Evenals een moede hinde''

Bemoediging en groet:

- v. Onze hulp is de naam van de Heer
- g. die hemel en aarde gemaakt heeft,
- v. die trouw houdt tot in eeuwigheid
- g. en niet laat varen het werk van Zijn handen.
- v. Genade zij u en vrede van God, onze Vader en van de Heer Jezus Christus.
- g. Amen

De gemeente gaat weer zitten

Drempelgebed

Tien gebodenlezing Deuteronomium 5:1-22

Solozang, naar Psalm 145, Dvorak, *zie achterzijde*

De kinderen gaan naar de KND

Gebed bij de opening van de Schrift

Eerste lezing: Psalm 62 (geheel)

Lied: 'Wees mijn verlangen' (melodie Lied 263)

Wees mijn verlangen. o Heer van mijn hart,
leer mij u kennen in vreugde en smart.
Laat mijn gedachten op u zijn gericht;
wakend of slapend, vervuld van uw licht.

Geef mij uw schild en uw zwaard in de strijd,
maak mij tot machtige daden bereid.
Wees als een burcht, als een toren van kracht,
wijs mij omhoog waar uw liefde mij wacht.

Wat baat mij rijkdom of eer van een mens
bij U te wonen is al wat ik wens
met als beloning dat ik op U lijk;
Hemelse koning, pas dan ben ik rijk.

Tweede lezing: Mattheus 18:10-20 'Raak elkaar niet kwijt'

Psalm 23b: 1, 3, 5 'De Heer is mijn Herder'

Uitleg en verkondiging

Solozang, naar Psalm 23, Dvorak, *zie achterzijde*

Dankgebed, voorbeden, stil gebed, Onze Vader

Aankondiging van de collecten, de collecten en een zegenbede over de gaven.

Slotlied (*staande*): Lied 792 'Kom God, en schrijf uw eigen naam'

Zegen

Wij groeten elkaar

Orgelspel