



Wij geloven in mensen. Stek, voor stad en kerk, ondersteunt bij armoede, eenzaamheid en onrecht. We ontvangen je met open armen. Stek is een plek waar je tot bloei kunt komen.

Wie is Stek?

Met meer dan 900 vrijwilligers en bijna 50 beroepskrachten zet Stek Den Haag zich in voor mensen in kwetsbare situaties, zonder onderscheid naar geloof, gender, afkomst, nationaliteit of politieke overtuiging.

Verbonden met de Protestantse Kerk en Diaconie helpen we bij armoede, bieden geborgenheid en zingeving, en ondersteunen jongeren, vluchtelingen en mensen zonder papieren. We helpen mensen hun waardigheid te hervinden.

Stek wil mensen stimuleren om zich met elkaar te verbinden en elkaar te beschermen, elkaar te versterken en elkaar te bezielen

www.stekdenhaag.nl

OUDE KERK RIJSWIJK



Zondag 29 september 2024 om 10.00 uur

**Voorgangers: ds. Derk Stegeman
Maike Lolkema**

Cantor-organist: Henny Heikens

Orgelspel

Welkom en mededelingen

Intochtslied (*staande*) 107: 1, 2, 3 *'Gods goedheid houdt ons staande'*

Bemoediging en groet:

- v. Onze hulp is de naam van de Heer
- g. die hemel en aarde gemaakt heeft,
- v. die trouw houdt tot in eeuwigheid
- g. en niet laat varen het werk van Zijn handen.
- v. Genade zij u en vrede van God, onze Vader
en van onze Heer Jezus Christus.
- g. Amen *We gaan weer zitten*

Kyriegebed

Gloria: Lied 305 *'Alle eer en alle glorie'*

Lezing 1 – Boeddhistische koan

Op een dag verkochten Layman Pang en zijn dochter Lingzhao bamboemanden. Toen ze van een brug afkwamen struikelde de Layman en hij viel. Toen Lingzhao dit zag rende ze naar haar vader en wierp zichzelf naast hem op de grond.
'Wat doe je?', vroeg de Layman.
'Ik zag je vallen, dus ik help je', antwoordde Lingzhao.
'Gelukkig dat niemand keek', reageerde de Layman.

We zoemen even met onze naasten.

Lezing 2 – Joodse parabel (Lukas 10, 29-37)

Lied 158b *'Een schoot van ontferming'*

Korte overdenking

Lied 158b *'Een schoot van ontferming'*

We gaan in gesprek met iemand die zonder verblijfsdocumenten in Nederland verblijft.
We verdelen ons daarvoor in groepen.

Lied 568A *'Ubi caritas'*

Als de organist *'Ubi caritas'* inzet, zoeken we zingend/neuriënd weer een plek op in de kerk

Dankgebed, voorbeden, stil gebed, Onze Vader

Aankondiging van de collecten, de collecten en een zegenbede over de gaven.

Er zijn twee collecten:

De opbrengst van de eerste rondgang is bestemd voor het Wereldhuis en die van de tweede rondgang voor het overige werk dat Stek doet met en voor mensen zonder papieren.

Slotlied (*staande*) 1005: 1-5 *'Zoekend naar licht'*

Wij groeten elkaar

Orgelspel

.....

Inzameling van gaven:

Via bankrekening NL90 INGB 0669 4102 41
t.n.v. Protestantse Gemeente Rijswijk